

Αθήνα 28/3/2018

Πληροφορίες: Μ. Μπόρη

ΘΕΜΑ: Απάντηση ως προς την τοποθέτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ
Ν. Καρδίτσας στην ερώτησή της στη Βουλή που συζητήθηκε στις
22/3/2018

Με έκπληξη και αγανάκτηση παρακολουθήσαμε την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ν.
Καρδίτσας, να επιτίθεται άδικα και ανυπόστατα ενάντια στις Δημόσιες
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, με την ερώτησή της προς τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ε. Αποστόλου με θέμα: *«Η λειτουργία των
κτηνιατρικών υπηρεσιών, η διαχείριση των ζωνοδόσων και οι επιπτώσεις τους στην
κτηνοτροφία».*

Έκπληξη, διότι η βουλευτής, που όπως αναφέρει στο βιογραφικό της είναι
κτηνίατρος με κύριο αντικείμενο τα παραγωγικά ζώα όφειλε να γνωρίζει πως οι
Δημόσιοι κτηνίατροι, στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους στους τομείς της
Υγείας και Προστασίας των ζώων και της Δημόσιας Υγείας εφαρμόζουν ως
οφείλουν την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και ειδικά όταν
πρόκειται για την αντιμετώπιση σοβαρών επιζωοτιών τις Εκτελεστικές
Αποφάσεις που εκπορεύονται από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.

Αν τα παραπάνω αντιβαίνουν στην ιδεολογική της τοποθέτηση ή δεν
εξυπηρετούν την ιδιότητά της ως *«συνιδιοκτήτης κτηνοτροφικών μονάδων
βιολογικής εκτροφής Μαύρου Ελληνικού χοίρου και βοοειδών βιολογικής
εκτροφής Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής»* τότε θα πρέπει να κατανοήσει και
τον θεσμικό της ρόλο ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Αγανάκτηση για την αντιδεοντολογική της συμπεριφορά ως κτηνίατρος απέναντι στους συναδέλφους της του Δημόσιου Τομέα, οι οποίοι έχοντας υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία την οποία δεν μπορεί να αμφισβητεί, σε υποστελεχωμένες υπηρεσίες χωρίς πόρους, εργάζονται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, πολλές φορές πέραν των ορίων αντοχής τους, προσπαθώντας να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα καθήκοντα τους και τις αυξημένες απαιτήσεις της νομοθεσίας .

Μπροστά σε αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν οι κτηνίατροι δημόσιοι υπάλληλοι, δυστυχώς η Πολιτεία διαχρονικά κωφεύει, οχυρωμένη πίσω από τις μνημονιακές δεσμεύσεις «παγώματος» των προσλήψεων.

Η ΠΕΚΔΥ και η ΠΟΓΕΔΥ πολλές φορές έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, για την υποστελέχωση των Δημόσιων Υπηρεσιών που έχει:

- σαν συνέπεια την υπολειτουργία ή την λειτουργία υπό καθεστώς διάλυσης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε ολόκληρη την χώρα και
- σαν αποτέλεσμα την επανεμφάνιση σοβαρών ζωοανθρωπονόσων όπως η Λύσσα και την εισαγωγή και ραγδαία εξάπλωση λοιμωδών νοσημάτων, όπως ο Καταρροϊκός Πυρετός, η Ευλογιά των αιγοπροβάτων και η Οζώδης Δερματίτιδα των βοοειδών με τεράστιες οικονομικές συνέπειες τόσο στην κτηνοτροφία της χώρας όσο και στην αντίστοιχη παραγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Είναι προφανές, ότι η επιτυχής αντιμετώπιση των επιζωοτιών προϋποθέτει επαρκώς στελεχωμένες και καλά οργανωμένες δημόσιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Αντί λοιπόν η βουλευτής - Κτηνίατρος του κυβερνώντος κόμματος **να κατηγορεί και να δυσφημεί** τους Δημόσιους Κτηνιάτρους, για τα προβλήματα στον τομέα της κτηνοτροφίας, θα **πρέπει να κατανοήσει την πολιτική ευθύνη που έχει για**

τα κακώς κείμενα που στηλιτεύει και να μην χρησιμοποιεί τις Δημόσιες υπηρεσίες για πιθανά κομματικά της οφέλη σε εσωκομματικές αντιπαραθέσεις.

Επίσης στην «ευαισθησία» που επέδειξε ως προς την υποχρεωτική θανάτωση λόγω Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών της Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής, **θα πρέπει να προβεί και στην αυτοκριτική της, για την εμφάνιση κρούσματος σε εμβολιασμένη εκτροφή, ως αστοχία του εμβολιασμού κατά της Οζώδους Δερματίτιδας, στην περιοχή που δραστηριοποιείται ως ιδιώτης κτηνίατρος, εκτός και αν έχει επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση ότι το εμβόλιο δεν είναι αποτελεσματικό στα ζώα των σπάνιων φυλών, που οι ιδιοκτήτες αποζημιώνονται κατά την θανάτωσή τους με πολύ υψηλά ποσά!!!**

Τέλος για τα αναφερόμενά της στα μικρά και μεγάλα συμφέροντα τα οποία ευθύνονται για την μη υλοποίηση της πολιτικής βούλησης για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και την αποτυχία εκρίζωσης των νοσημάτων, αν έχει στοιχεία όπως ισχυρίζεται, οφείλει και επιβάλλεται να τα καταθέσει.

Δηλώνουμε στην βουλευτή και σε κάθε κατεύθυνση πως δεν θα ανεχθούμε απαξιώτικες συμπεριφορές και μεθοδεύσεις σε βάρος των Δημόσιων κτηνιάτρων που επιτελούν σημαντικό έργο προάσπισης της Δημόσιας Υγείας υπό αντίξοες συνθήκες εγκατάλειψης και αποδυνάμωσης.

Ζητάμε την άμεση στελέχωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό (κτηνίατροι και υποστηρικτικό προσωπικό) καθώς και την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων και μέσων για την λειτουργία τους, επισημαίνοντας τις σοβαρές ευθύνες της Πολιτικής ηγεσίας για τους κινδύνους που απειλούν τη Δημόσια Υγεία, την Υγεία του ζωικού κεφαλαίου και εν γένει την Αγροτική Οικονομία.

