

ΠΑΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ανεξάρτητος υποψήφιος στις εκλογές του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Συνάδελφε γεωτεχνικέ,

Στις 22 του Απρίλη θα σε καλέσουν να εγκρίνεις με την ψήφο σου το «πάρτι» της ατασθαλίας και της κακοδιοίκησης του επιμελητηρίου σου που, κατά την μακρά διάρκεια της θητείας της απερχόμενης διοίκησης, ζημίωσαν το γεωτεχνικό μας ταμείο, με σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να συγκαλέσουν την γενική συνέλευση των αντιπροσώπων, να απολογηθούν ή να δώσουν λογαριασμό σε κανένα. Οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι συνεχίζουν να αναλώνουν πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως, κατασπαταλώντας τις συνδρομές και τα πενιχρά πλέον έσοδα του ισχυρότερου κάποτε ταμείου.

Ζητούν τώρα την ψήφο σου για να σε εγκλωβίσουν και πάλι στην αδιαφάνεια, την εσωστρέφεια και την παροχή υπηρεσιών κάκιστου είδους ενώ, με την μέθοδο της ανεξόφλητης συνδρομής, φιμώνουν άνεργους συναδέλφους καταφέροντας να **διοικούν το επιμελητήριο με λιγότερο από το 6% του συνόλου των γεωτεχνικών !** Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αλλοιώνουν το εκλογικό μέτρο υπολογίζοντας «λανθασμένα» τον αριθμό των αντιπροσώπων των συνελεύσεων των παραρτημάτων, γεγονός που οδηγεί στην αλλοίωση των εδρών.

Σου ζητούν επιπλέον χρήματα, για το ασφαλιστικό ταμείο που βρίσκεται στα σπάργανα, λες κι ο ελληνικός λαός δεν έχει γευθεί τόσα χρόνια τις ληστείες και τις οικονομικές απάτες εις βάρος όλων των ασφαλιστικών ταμείων.

Σου ζητούν να τους ψηφίσεις και να υποστηρίξεις την συνέχιση της ύπαρξης ενός σαθρού και χρηματοβόρου οικοδομήματος.

Η παρούσα διοίκηση, που έκλεισε σχεδόν μια δεκαετία, δαπανά τεράστια κονδύλια του προϋπολογισμού του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που προέρχονται από τις τσέπες των γεωτεχνικών, για «επιμορφώσεις» του γεωτεχνικού κόσμου. Ποια όμως είναι σήμερα η επιστημονική κατάρτιση του γεωτεχνικού; Ας μην κρυβόμαστε, ο Έλληνας γεωτεχνικός, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τον Γερμανό, Ολλανδό ή Γάλλο συνάδελφό του. Ο Έλληνας γεωτεχνικός απλά συμπληρώνει αιτήσεις του ΟΣΔΕ λες κι εάν το πρόγραμμα ήταν απλό, δεν θα μπορούσε μόνος του ο αγρότης να το συμπληρώσει, «μελετά» σχέδια βελτίωσης με ανύπαρκτες καλλιέργειες που δικαιολογούν αρκετές «ώρες μηχανικής ή ανθρώπινης εργασίας», «υποβοηθά», μια νέα καταπληκτική λέξη, τους αγρότες να αιτούνται την βιολογική παραγωγή των προϊόντων τους «στα χαρτιά», να εφαρμόζουν τους κανόνες της «απονιτροποίησης» και συνταγογραφεί «αγοράζοντας» software για τον υπολογιστή του, για να μην καθυστερεί στην πώληση, χωρίς καν να επισκέπτεται τον αγρό, γεγονός που αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία! Αλλά, η ηλεκτρονική καταγραφή κι αυτή δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Εάν η διοίκηση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ήταν εκλεγμένη από το σύνολο των γεωτεχνικών και όχι από το μόλις 15% αυτών, τότε θα την είχε οπωσδήποτε καταγγείλει ως αντίθετη προς την κοινοτική οδηγία, διότι η ηλεκτρονική καταγραφή δεν θα πρέπει να αφορά εμπορικά σκευάσματα αλλά δραστικές ουσίες. **Η υποχρέωση της ηλεκτρονικής καταγραφής, επιβάλλεται για στατιστικούς λόγους και αφορά μόνο τα «φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία περιέχουν δραστικές ουσίες που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία».** Η καταγραφή λοιπόν εμπορικών ονομασιών και όχι δραστικών ουσιών και μάλιστα σε πραγματικό χρόνο, δεν είναι νόμιμη και λειτουργεί, μονοσήμαντα και αποκλειστικά, προς την κατεύθυνση της

πληροφόρησης και της διευκόλυνσης των μονοπωλίων και των εταιρειών εισαγωγής αγροχημικών στην χώρα μας και συνεπώς εις βάρος της κοινωνίας των ανθρώπων.

Η κατάρτιση επίσης των χρηστών γεωργικών φαρμάκων είναι τεράστιας σημασίας, διότι σχετίζεται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία των πολιτών. Θα πρέπει όμως να εμβραθύνει και να εξαντλείται στην επιμόρφωση όλων ανεξαιρέτως των εμπλεκόμενων, χωρίς την διενέργεια εξετάσεων. Άλλωστε και από την κοινοτική οδηγία 2009/128, δεν προκύπτει υποχρέωση διεξαγωγής εξετάσεων. Μάλιστα η ύλη της πρώτης ενότητας των «επιμορφωτικών» αυτών σεμιναρίων που αναφέρεται στην νομοθεσία της εμπορίας των γεωργικών φαρμάκων είναι παραπλανητική και, όπως παρουσιάζεται, υποκρύπτει την πραγματικότητα και μάλλον εξυπηρετεί τις πολυεθνικές εταιρίες γεωργικών φαρμάκων, παρά προστατεύει το περιβάλλον και ασχολείται με την ποιότητα των προϊόντων και την υγεία των πολιτών. Και από την άλλη βέβαια, οι «ήσσονος σημασίας χρήσεις» φυτοφαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων), δηλαδή η χρήση φυτοφαρμάκων σε ορισμένες καλλιέργειες υψηλής οικονομικής αξίας, για τις οποίες όμως δεν θεωρείται ότι έχουν «αρκετά δυναμικό μάρκετινγκ» ώστε να αξίζει η επένδυση στην φυτοπροστασία τους και κατά συνέπεια η αξιολόγηση των επιπτώσεων στον καταναλωτή και στο περιβάλλον, εναπόκειται απλά και μόνο στον ... αιτούντα την άδεια, γεωργικό συνεταιρισμό η κατάσταση λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων !

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων που κάθε άλλο παρά «ανάπτυξης» είναι, δημιουργεί παρασιτικές θέσεις εργασίας στην πλάτη των αγροτών, όπως ο πρόσφατος θεσμός του «γεωργικού συμβούλου» που με χρήματα των αγροτών, τα κοινοτικά δηλαδή κονδύλια, συμβουλευεί τους γεωργούς... την στιγμή που ο ευρωπαίος γεωτεχνικός, στο εργαστήριο ή στο χωράφι, με δύσκολες καιρικές συνθήκες, αλλά με ταχύτατο ιντερνέτ οπτικών ινών που θα ζήλευε ο καθένας και ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό στο πλευρό του, δημιουργεί τις ποικιλίες του μέλλοντος, σχεδιάζει γεωργικά μηχανήματα με δορυφορικά συστήματα, βελτιώνει φυλές των ζώων και πολλά ακόμη.

Το Υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων, παζαρεύει στις διαπραγματεύσεις λίγα ευρώ παραπάνω, που θα καταλήξουν όμως σε «εταιρείες», όπως ακριβώς κατέληξε ένα σχεδόν δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως, αντί να πηγαίνει στους αγρότες, να πηγαίνει στις τσέπες νομικών προσώπων, που έχουν βαπτισθεί με την βοήθεια της νομοθεσίας, «αγρότες». Νομικών προσώπων που ποτέ δεν είχαν σχέση με την κτηνοτροφία ή την γεωργία. Με την εύκολη και απλή μέθοδο της αδιαφάνειας στις διαδικασίες, υφάρπαξαν το παραπάνω ποσό, δεσμεύοντας τεράστιες ορεινές εκτάσεις βοσκοτόπων και αφήνοντας τους πραγματικούς κτηνοτρόφους με ελάχιστες άμεσες ενισχύσεις για τα κοπάδια τους, υποχρεώνοντάς τους ουσιαστικά να αγοράσουν τα δικαιώματα από αυτούς σε... «ικανοποιητικές» τιμές ευκαιρίας! «Άυλοι» τίτλοι, βαπτίστηκαν τα δικαιώματα και μεταβιβάστηκαν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα τεράστια ποσά. Και όλα αυτά σε καθεστώς αδιαφάνειας, ανομίας και τυχωδικτισμού, **χωρίς έστω και τυπικά το κράτος να λαμβάνει ένα ευρώ φόρο από αυτές τις μεταβιβάσεις...** Άλλωστε η διαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι γνωστό σε όλους ότι είναι μια ανεφάρμοστη έννοια, με την πρόφαση πάντα του απορρήτου των «προσωπικών δεδομένων».

Και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εναρμονισμένο προς όλες αυτές τις πρακτικές, ολοκληρώνει αυτή την καταστροφική για την ανάπτυξη πολιτική, ως γνήσιο απομεινάρι της εποχής των εργατοπατέρων... με την ένοχη σιωπή και τη συμμετοχή του σ' αυτά τα άθλια και παράνομα κερδοσκοπικά παιχνίδια.

Μπροστά σε όλα αυτά βέβαια, οι γεωτεχνικοί δημόσιοι υπάλληλοι, είναι οι θεατές του παραλόγου και **της ιδιωτικοποίησης του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων**, που έχει περάσει με πολύ «ψιλά γράμματα», δίχως να έχει προβληματίσει τους «ψαγμένους συνδικαλιστές» κι ακόμη περισσότερο την ηγεσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Δεν είναι άξιο απορίας; Το Υπουργείο, με την παραχώρηση νευραλγικών και στρατηγικής σημασίας τομέων, έχοντας προ πολλού παραδώσει τα κλειδιά της διαχείρισης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, που ελέγχουν τις βάσεις δεδομένων των πάντων στον γεωργικό χώρο, περιθωριοποιεί και υποβαθμίζει τον ρόλο του γεωτεχνικού. **Με την θεσμοποίηση των ιδιωτικών συμφερόντων**, επιτρέπει και την δειξοδυσία αυτών στην προσωπική ζωή ακόμη και στο απόρρητο προσωπικών δεδομένων. Τα ιδιωτικά συμφέροντα γνωρίζουν πλέον σε πραγματικό χρόνο τις αγοραπωλησίες αγροχημικών, αγροτικών εμπορευμάτων, οικονομικά στοιχεία των αγροτών, όπως την οικονομική θέση τους, τη ρευστότητα τους κλπ, τις ποσότητες και τις τιμές των εισαγωγών και εξαγωγών, με την Τράπεζα Πειραιώς σε κυρίαρχο θέση στο ΔΣ του GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, μεγαλομέτοχο των πάντων και πανταχού παρούσα.

Πρόσφατα μάλιστα ο δ/νων σύμβουλος του «GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» κατά την διάρκεια συνεδρίου για την «ανάπτυξη» της ελληνικής γεωργίας υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι «... **η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ είναι πλέον δομικός λίθος του όλου συστήματος**». Με λίγα λόγια, οι ίδιοι οι κρατικοί παράγοντες, οι συνεταιρισμοί κτλ με την βοήθεια των «συνδικαλιστών γεωτεχνικών», οδηγούν τους αγρότες στα ιδιωτικά συμφέροντα. Το απίστευτο της υπόθεσης είναι ότι ενώ το Υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων πλήρωσε ιδιωτική εταιρία, την NEUROPUBLIC A.E (μέτοχο της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ !) για ένα δύσκλητο πρόγραμμα ηλεκτρονικής κατάθεσης της αίτησης απ' ευθείας από τους παραγωγούς στην βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανατιολόγητα, ανέθεσε στην ίδια την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και την πανελλαδική «υποβοήθηση» των αγροτών στην συμπλήρωση της αίτησης !! έναντι αδρού τιμήματος. Όμως **η Επιτροπή, αμφισβητώντας ουσιαστικά την αξιοπιστία του ελληνικού ΟΣΔΕ, καταλόγισε στην Ελληνική Δημοκρατία ένα προκαταβολικό πρόστιμο ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ έναντι**, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η εκκαθάριση, ώστε να υπάρξει σαφέστερη εικόνα του «λάθους» που αφορά στην υπερεκτίμηση της μέγιστης επιλέξιμης έκτασης που καταχωρήθηκε στο ελληνικό ΣΑΑ, οδηγώντας σε παράτυπες πληρωμές προς «δικαιούχους». Θα πληρώσει όμως τώρα η εν λόγω εταιρεία τα σπασμένα; Η μεσούσης της κρίσης θα συνεχίσουν να φορτώνουν με χρέη τον ελληνικό λαό, τον καθένα από μας.

Συνάδελφοι γεωτεχνικοί,

Η χάραξη και η εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής πρέπει να επιστρέψει σε ένα Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που θα υποστηρίζει τον λόγο ύπαρξής του, χωρίς να προκαλεί κοινωνική αδικία κι αδιαφορία.

Δεν μας αρμόζει, με αντάλλαγμα λίγα ψίχουλα, να επιτρέπουμε στους δημόσιους φορείς, που εποπτεύονται από το «Υπουργείο», να ανακοινώνουν έργα υποδομής, που θα παραμείνουν για πάντα στα χαρτιά, ενώ τα χρήματα για την κατασκευή τους θα έχουν αναλωθεί από τους επιτηδείς. Να επιτρέπουμε, να υφαρπάζονται οι αγροτικές ιδιοκτησίες, με την διαδικασία των αναδασμών της Γής και να πωλούνται σε μεσιτικά γραφεία, γιατί δεν είναι «δική μας δουλειά»...

Θέλουμε αξιοκρατία, που θα υποστηρίζεται από την δημοσιοποίηση όλων των δημόσιων εγγράφων.

Ός πότε τα ερευνητικά κέντρα θα πλαισιώνονται από ημέτερους φιλοκυβερνητικούς, στις περισσότερες των περιπτώσεων με μηδενική παραγωγή ερευνητικού έργου, εκδιώκοντας

άξιους επιστήμονες σε ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, απαξιώνοντας και καταχωρίζοντας την χώρα μας στις υψηλότερες θέσεις της τριτοκοσμικής λίστας;

Ως πότε ο γεωτεχνικός θα ανέχεται, θα συναινεί και θα συμμετέχει στην αφαίμαξη του υστερήματος, των χρημάτων που ανήκουν στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, από τους επιτήδειους; **Έτσι το ΓΕΩΤΕΕ, ο νομοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της υπαίθρου, επιτελεί το ρόλο του;**

Μέχρι πότε οι ιδιώτες γεωτεχνικοί των αγροχημικών εταιρειών θα συμμετέχουν στο παιχνίδι των πολυεθνικών, δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό στις αγροτικές εισροές, στην αγορά των σπόρων, των γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων και μονοπωλιακές συνθήκες με την μέθοδο των « αποκλειστικών» συνεργασιών με τα καταστήματα, παραβιάζοντας τους νόμους περί αθέμιτου ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα, οι τιμές να ανεβαίνουν και να πληρώνει ο αγρότης και κάθε έλληνας πολίτης τα σπασμένα;

Μέχρι πότε όλοι εμείς οι γεωτεχνικοί θα σιωπούμε και θα είμαστε συνένοχοι γι αυτά που συμβαίνουν τουλάχιστον στον επαγγελματικό μας χώρο, επιτρέποντας, στις μειοψηφίες γεωτεχνικών του 6%, να αλλοιώνουν τον λόγο ύπαρξης του επιμελητηρίου μας;

Τι επιτέλους θα προσφέρει ο γεωτεχνικός σήμερα ;

Αγαπητοί συνάδελφοι,

τα πολιτικά σχήματα και οι συνδυασμοί όλων των παρατάξεων που συμμετέχουν στην εκλογική αναμέτρηση έχουν τεράστια ευθύνη, διότι όλα αυτά τα χρόνια συγκαλύπτουν και συντηρούν την κατάσταση αυτή, έχοντας εκμηδενίσει οι ίδιοι στην πράξη την όποια κομματική διαφοροποίηση, συνεχίζοντας ωστόσο να χρησιμοποιούν την «κομματική» ταμπέλα για να καταχραστούν τις όποιες ιδεοληψίες μας και να πάρουν την ψήφο μας, δηλαδή την συγκατάθεσή μας για όσα κάνουν. Οι ανακοινώσεις τους κι οι προεκλογικές τους υποσχέσεις, δεν αρκούν για να αποκρύψουν τον πραγματικό τους ρόλο. Είναι οι γνωστές μαριονέτες του συστήματος που οδήγησε ολόκληρη την χώρα στην σημερινή κατάσταση, που όλοι γνωρίζουμε..., ένα σύστημα που συνεχίζει να βασιλεύει και να λυμαίνεται το δημόσιο χρήμα, συντηρώντας την φαυλότητα.

Για να αλλάξουμε, **θα πρέπει να γυρίσουμε σελίδα, επιστρέφοντας στην πραγματική ανάπτυξη**, από το plan C στο plan B, δηλαδή από την παροχή υπηρεσίας, **στην παραγωγική διαδικασία**, που δημιουργεί ουσιαστικές θέσεις εργασίας, με νόημα και ουσία, που αντέχουν στον χρόνο και διασφαλίζουν τον εργαζόμενο με την δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος. Η κάκιστη παροχή υπηρεσίας που καλούνται σήμερα οι άνεργοι γεωτεχνικοί να υπηρετήσουν, θα τους υποβαθμίζει όλο και περισσότερο, απομονώνοντάς τους σταδιακά από το επιστημονικό τους αντικείμενο και σε εργασιακές συνθήκες αβεβαιότητας και ανασφάλειας, θα οδηγηθούν αργά και σταθερά στο περιθώριο και μακριά από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Και αν θέλουμε πραγματικά την ανάπτυξη, θα πρέπει όλοι οι γεωτεχνικοί να συμμετέχουν, να συναποφασίζουν και να δημιουργούν, για ένα καλύτερο αύριο, για μια καλύτερη θέση στο κόσμο.

Με πρώτο βήμα ,

-την καταψήφιση των συνδυασμών των γεωτεχνικών που εξυπηρετούν τα «κομματικά» συμφέροντα,

-την διαφάνεια σε όλα τα δημόσια έγγραφα με ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, προς γνώση όλων των γεωτεχνικών,

-την άτοκη δανειοδότηση των γεωτεχνικών, για έρευνα και παραγωγή, γιατί μόνο η ενίσχυση της παραγωγικότητας μπορεί να φέρει την πραγματική αλλαγή και την αισιοδοξία για το μέλλον

-την επιστροφή στη χάραξη και εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

-την διαγραφή όλων των οφειλόμενων συνδρομών των συναδέλφων γεωτεχνικών και τον ορισμό νέας συμβολικής ετήσιας συνδρομής, ύψους ενός ευρώ. **Χρειαζόμαστε όλους τους γεωτεχνικούς, γιατί το επιμελητήριο, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ανήκει σε όλους τους γεωτεχνικούς, κι αν μη τι άλλο, η συμμετοχή κάτω του 50% του εκλογικού σώματος στις εκλογικές αυτές διαδικασίες, αποτελεί την εκκίνηση αμφισβήτησης ή ακύρωσης του λόγου ύπαρξης ενός τέτοιου θεσμικού οργάνου.**

-την άμεση και εκ βάθρων αλλαγή της αναχρονιστικής νομοθεσίας που διέπει το επιμελητήριό μας.

Στον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας των γεωτεχνικών, άρθρο 5 εδάφιο 2, αναφέρεται ότι, «ο γεωτεχνικός οφείλει να εκφέρει δημόσια τη γνώμη του,...». Εκφέρετε λοιπόν δημόσια την γνώμη σας με την δύναμη της ψήφου σας, ενώστε την φωνή και την δύναμη σας μαζί μου, για να δράσουμε και να επιτύχουμε την αλλαγή, γυρνώντας την πλάτη σε όλους τους συνδυασμούς που κατευθύνονται από «μικροκομματικά» συμφέροντα.

Και μόνο έτσι το ΓΕΩΤΕΕ θα επιτελέσει τον ουσιαστικό αλλά και νομοθετημένο σκοπό του: «την διεύρυνση, προώθηση, επέμβαση και καθοδήγηση της εξέλιξης της επιστημονικής γνώσης στην γεωργία, την κτηνοτροφία, την δασολογία, την αλιεία καθώς και την διαχείριση των ορυκτών και υδατικών πόρων της πατρίδας μας.»

Γιατί ο γεωτεχνικός, όπως άλλωστε και κάθε πολίτης, οφείλει να ασκεί το επάγγελμά του έντιμα και ευσυνείδητα, **να αντιστέκεται και να νοιάζεται για τον τόπο του.**

Γιώργος Αιμ. Παγουρόπουλος

Γεωπόνος Α.Π.Θ.

pagouropoulosgiorgos.blogspot.gr