

ΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(ΠΟΓΕΔΥ)

ΓΕΩΠΟΝΟΙ – ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ – ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ - ΓΕΩΛΟΓΟΙ
Αχαρνών 2 Αθήνα Τ.Κ. 10176 Τηλ.:210-5234189, 210-2124041 FAX: 210-5232240
e-mail:ax2u128@minagric.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Π.Ε.Κ.Δ.Υ.

Ταχ. Δ/ση: Βερανζέρου 46, Αθήνα, Τ.Κ. 104 38
Τηλ.:210-212 5728, 6976830733 Fax : 210-823 1267
e-mail: zafiva@hotmail.com

Αθήνα 2-11-2020

Αριθ. πρωτ.:1400

- ΠΡΟΣ:** 1. Γραφείο Πρωθυπουργού της Χώρας
2. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων κ. Μ. Βορίδη
3. Υπουργό Εσωτερικών
κ. Π. Θεοδωρικάκο

- ΚΟΙΝ.:** 1. Παραρτήματα ΠΕΚΔΥ
2. Μέλη μας

ΘΕΜΑ: Μεταφορά αρμοδιοτήτων Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς από την Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών

Για άλλη μια φορά ως Συνδικαλιστικοί Φορείς που εκπροσωπούμε τους κλάδους των Γεωτεχνικών και ειδικότερα των Κτηνιάτρων καλούμαστε να επισημάνουμε στην πολιτική ηγεσία την έλλειψη κατανόησης και τα λάθη στα ζητήματα Νομοθέτησης και πολιτικών στον τομέα των ζώων συντροφιάς, όπως αυτά προκύπτουν από τα σχέδια τροποποίησης του Οργανισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αντικατάστασης του Ν. 4039/2012 που κυκλοφόρησαν στα αρμόδια Υπουργεία. Παρά τα προβλήματα του ισχύοντος Νομοθετικού πλαισίου και τα περιθώρια βελτίωσής του, σε γενικές γραμμές ακολουθεί τις Διεθνείς οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων και τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την υγεία και την προστασία των ζώων συντροφιάς.

Όταν στο Δελτίο Τύπου της 6^{ης} Δεκεμβρίου 2018 η Ομοσπονδία μας απαντούσε στην εξαγγελία του πρωθυπουργού για μεταφορά της αρμοδιότητας της υγείας και προστασίας των ζώων συντροφιάς από το

Υπ.Α.Α.Τ. στο Υπουργείο Εσωτερικών δεν πιστεύαμε ότι θα προχωρήσει στην υλοποίησή του ενάντια σε κάθε έννοια ορθολογικής και επιστημονικής οργάνωσης του κράτους και των Υπηρεσιών του, αγνοώντας:

- τις εισηγήσεις των Υπηρεσιακών παραγόντων και των δύο Υπουργείων,
- την εισήγηση του μεγαλύτερου επιστημονικού και επαγγελματικού φορέα των Γεωτεχνικών που είναι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο,
- τις κατευθυντήριες οδηγίες παγκόσμιων Οργανισμών όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ),
- την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Υγεία των Ζώων και τους επίσημους Κτηνιατρικούς ελέγχους που ορίζει αρμόδιους για τον έλεγχο της **προστασίας όλων των ζώων (συντροφιάς, παραγωγικών και αγρίων) μόνο τους επίσημους Κτηνιάτρους.**

Όμως στην Ελλάδα της ψηφοθηρίας, του λαϊκισμού και του ρουσφετιού η επιστήμη και ο ορθός λόγος δεν έχουν θέση και στην αναμέτρησή τους με τη δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πάντα βγαίνουν χαμένα.

Από την αρχή της ανάληψης των αρμοδιοτήτων τους η πολιτική ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ. έδειξε την δυσθυμία και την απροθυμία να ασχοληθεί με το θέμα των ζώων συντροφιάς. Μάλιστα σε σχετικές συζητήσεις με κύκλους των Γεωτεχνικών και Κτηνιάτρων δεν έκρυβαν ότι δεν θα είχαν αντίρρηση να μεταφερθεί το αντικείμενο στο Υπουργείο Εσωτερικών με το επιχείρημα ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ασχολείται με τα παραγωγικά ζώα μόνο. Κάθε νοήμων απλός πολίτης διερωτάται τι έχει να απαντήσει ο συντάκτης του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και ο εμπνευστής της εξαγγελίας για την προστασία των ζώων ζωολογικών κήπων που παραμένουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων; Να υποθέσουμε ότι παρότι Γεωτεχνικός θεωρεί τα ζώα ζωολογικών κήπων και λοιπά ζώα της άγριας πανίδας παραγωγικά ζώα;

Το κερασάκι στην τούρτα των κυκλοφορούντων σχεδίων είναι η πρόβλεψη για τη μεταφορά της Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η ανάγκη καταγραφής των σκύλων και των γατών σε βάση δεδομένων που διαχειρίζεται η Κτηνιατρική Υπηρεσία

του Υπ.Α.Α.Τ., η ιχνηλασιμότητά τους και το καθεστώς εμβολιακής κάλυψης δεσποζόμενων και αδέσποτων σκύλων και γατών επιβάλλονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων καταπολέμησης της λύσσας που εφαρμόζει η Ελλάδα από το 2012 και την ανάγκη επιτήρησής της για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας υγείας. όμως εκτός από τη λύσσα παρακολουθούνται και άλλοι ζωοανθρωπονόσοι που απασχολούν σήμερα την ενιαία υγεία ανθρώπου και ζώων συντροφιάς όπως η λεπτοσπείρωση και η λειψμανίαση. Επίσης είναι δυνατόν στο μέλλον να παρακολουθηθούν νέα νοσήματα ενδεχομένως που θα απασχολήσουν τη Δημόσια υγεία ή και την υγεία των ζώων. Τα προγράμματα της λύσσας συγχρηματοδοτούνται από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελέγχονται από τα αρμόδια Ελεγκτικά όργανά της (FVO) τακτικά. Άραγε τι θα απαντήσουν οι «φωτισμένοι» της Κυβέρνησης στον έλεγχο της λύσσας από τους Κτηνιάτρους Ελεγκτές του FVO για την απομάκρυνση της βάσης από την κεντρική αρμόδια Αρχή που είναι η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής και το Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων που ανήκει σε αυτήν; Γιατί δεν διεξάγει η κυβέρνηση μια δημοσκόπηση στους Κτηνιάτρους χρήστες της ψηφιακής Υπηρεσίας για να βγάλει τα συμπεράσματά της.

Ότι δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το αντικείμενο αυτό όπως δεν ενδιαφέρονται για τους Κτηνιάτρους που εργάζονται στο Εθνικό Εργαστήριο της Λύσσας που αναγκάζονται να διακινδυνεύουν της υγεία τους εμβολιαζόμενοι τακτικά για τη λύσσα και εργαζόμενοι σε συνθήκες που πολύ απέχουν από το επίπεδο βιοασφάλειας που απαιτείται, χωρίς μάλιστα να παίρνουν το επίδομα επικίνδυνης ή ανθυγιεινής εργασίας που σε διπλανό εργαστήριο Χημικοί της ίδιας Διεύθυνσης παίρνουν.

Το να αδιαφορεί η πολιτική ηγεσία και ο πρωθυπουργός για δευτερεύοντα θέματα και αρμοδιότητες του Υπ.Α.Α.Τ. θα μπορούσε να δικαιολογηθεί ως ζήτημα προτεραιοτήτων. Το να αδιαφορεί για θέματα Κτηνιατρικής Δημόσιας υγείας και ενιαίας υγείας, δύο ερμηνείες επιδέχεται: Η πρώτη είναι ότι βασίζεται σε ανάξιους Συμβούλους που δεν έχουν ιδέα από τα αντικείμενα της Κτηνιατρικής Επιστήμης. Η δεύτερη είναι ότι υποκύπτουν στον «εσμό» του λαϊκισμού, των προεκλογικών υποσχέσεων και συνεργασιών και στην πίεση των μέσων επικοινωνίας αφού έχουν επιστρατευτεί και γνωστές τηλεοπτικές «περσόνες» με σκοπό τη διαχείριση των αδεσπότεων ζώων από μη Κυβερνητικές Οργανώσεις χωρίς κανέναν έλεγχο.

Σε κάθε περίπτωση καλούμε τον πρωθυπουργό που δηλώνει ότι αναγνωρίζει τα λάθη του, να αναγνωρίζει ένα ακόμα λάθος από το οποίο όφειλαν να τον προστατεύσουν πρωτίστως οι Γεωτεχνικοί Σύμβουλοί του και να μην προσπαθήσει να διορθώσει μια «λάθος» εξαγγελία με ένα μεγάλο λάθος πολιτικής που κατακερματίζει την Κτηνιατρική Δημόσια υγεία και οδηγεί την προστασία των ζώων συντροφιάς σε εποχές προ του 2003.

Απαιτούμε από την πολιτική ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ. να αρθεί στο ύψος της αποστολής της αναλαμβάνοντας το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να υπερασπιστεί τη Δημόσια υγεία και την προστασία των ζώων όπως και οι προκάτοχοί τους το 2011 που στα ίδια αιτήματα μιας συγκεκριμένης φιλοζωικής οργάνωσης να «Η υπηρεσία ΚΑΦΕ του Υπουργείου και εκ του περιεχομένου της και εκ του τίτλου καθίσταται αναρμόδια για τη διαχείριση θεμάτων των ζώων. Να αφαιρεθεί η αρμοδιότητα αυτή και να ανατεθεί σε άλλη πλέον κατάλληλη Υπηρεσία του Υπουργείου ή να συσταθεί ανάλογη τοιαύτη...» είχε απαντήσει όπως αρμόζει σε ευνομούμενη πολιτεία ως εξής:

«..Η Δ/ση Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών (ΚΑΦΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προβλέπει στο Οργανόγραμμά της από το έτος 1988 και το 1991 ειδικό Τμήμα Προστασίας των Ζώων. Η εν λόγω Δ/ση, ανήκει οργανικά στη Γενική Δ/ση Κτηνιατρικής του Υπ.Α.Α.Τ., η οποία είναι εντεταλμένη για το χειρισμό όλων των προγραμμάτων που αφορούν στην Υγεία και στην Προστασία των Ζώων. Δεν πρέπει δε να διαφεύγει της προσοχής ότι τα προγράμματα περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς είναι συνδεδεμένα με τα προγράμματα καταπολέμησης ζωοανθρωπονόσων (εχινικοκκίαση, λύσσα κλπ.) και για το λόγο αυτό επιβάλλεται η Κτηνιατρική τους εποπτεία. Επίσης, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θέματα που αφορούν στην προστασία των ζώων υπάγονται στην αρμοδιότητα Ειδικού Τομέα (Sector) της Μόνιμης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων και συζητούνται στις τακτικές θεσμοθετημένες συσκέψεις των επικεφαλής των κτηνιατρικών υπηρεσιών των Κρατών-Μελών της Ε.Ε.

Δε υφίσταται επομένως κανένας τεχνικός ή επιστημονικός λόγος για την αφαίρεση της σχετικής αρμοδιότητας από τη Δ/ση ΚΑΦΕ.».

