

Οι αντιδράσεις στην Αιτωλοακαρνανία σχετικά με τα έργα Αχελώου και οι προτάσεις της Ε.Δ.Υ.ΘΕ

(Κώστα Γιαννακού – Φάνη Γέμτου–Ηλία Κοτσιμπογεώργου - Δημήτρη Ντογκούλη)*

Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την πρόσφατη αναταραχή και τις έντονες αντιδράσεις παραγόντων της γειτονικής Αιτωλοακαρνανίας σε σχέση με την τύχη των εγκαταλειμμένων έργων του Άνω Αχελώου.

Όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, οι αντιδράσεις αυτές οφείλονται, αφενός στις γνωστές δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Αδ. Γεωργιάδη για τα έργα Αχελώου και τις αποφάσεις του ΣτΕ, αφετέρου στην «κινητικότητα» που παρατηρήθηκε στη Θεσσαλία για το ίδιο θέμα αλλά και την ανάθεση που έγινε σε εργοληπτική εταιρία για φύλαξη και συντήρηση στο χώρο των εργοταξίων.

Από τις αναρτήσεις και το ρεπορτάζ διάφορων τοπικών ιστότοπων προκύπτει ότι οι φόβοι και οι αντιρρήσεις των γειτόνων μας πρακτικά επικεντρώνονται στην ανησυχία τους μήπως τελικά ολοκληρωθούν και λειτουργήσουν τα εγκαταλειμμένα έργα Άνω Αχελώου, δηλαδή το ΥΗ συγκρότημα Μεσοχώρας – Γλύστρας, το ΥΗΕ Συκιάς και η σήραγγα για μερική μεταφορά/εκτροπή υδάτων προς την λεκάνη απορροής Πηνειού (ενδεικτικά : είμαστε «...εναντίον κάθε απόπειρας επανάληψης του εγκληματικού εγχειρήματος...», «συντηρούν (με) μεθοδεύσεις το σενάριο επανεκκίνησης των έργων» και άλλα παρόμοια).

Προφανώς δεν έχουμε την παραμικρή πρόθεση να επαναφέρουμε στο προσκήνιο τις γνωστές αιτιάσεις μιας άγονης αντιπαράθεσης «υπέρ» η «κατά» της σκοπιμότητας των έργων Αχελώου, κάτι που αναπτύχθηκε και στις δύο περιοχές τα τελευταία 35 χρόνια. Εξάλλου κάτι τέτοιο θα ήταν περιττό δεδομένου ότι και οι δύο πλευρές διατηρούντις παγιωμένες πλέον θέσεις τους.

Ας μας επιτραπούν όμως λίγες παρατηρήσεις για την κατάσταση όπως έχει σήμερα διαμορφωθεί :

1. Παρατηρούμε συνολικά, ακόμη και από τις «ψύχραιμες» φωνές των εκπροσώπων στη γειτονική Περιφέρεια, την απουσία κάποιας συγκεκριμένης πρότασης σχετικά με την τύχη των έργων. Εμείς πιστεύουμε ότι, ακόμη και εάν διαφωνεί κανείς με την σκοπιμότητα των έργων που προαναφέραμε, δεν μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι τα έργα αυτά έχουν, σε σημαντικό βαθμό, κατασκευασθεί.
2. Συνεπώς, η επί 12 χρόνια εγκατάλειψη τους αποτελεί μια πραγματική εκκρεμότητα, η ενεργοποίηση της κυβέρνησης (προς όποια κατεύθυνση) είναι επιβεβλημένη, ενώ η διατύπωση πρότασης από όλους τους ενδιαφερομένους για την διαχείριση του προβλήματος συνιστά υπεύθυνη στάση.
3. Διαβάσαμε δήλωση του Περιφερειάρχη κ. Φαρμάκη, ο οποίος είπε «όχι» σε ιδεολογικό ή τοπικιστικό φανατισμό, κάτι που σεβόμαστε απολύτως. Όμως,

θέσεις σαν αυτή, έρχονται σε αντίθεση με αιτιάσεις περί «υδατικής αφαίμαξης» που γίνεται στην Αιτωλοακαρνανία «με μηδενικά ανταποδοτικά οφέλη», με αποτέλεσμα «...να παραμένει ο πιο παραμελημένος νομός της Ελλάδας» (Φ. Σκληρός, agrinionews.gr, 28/2/2022).

Δεν θα θέλαμε να πιστέψουμε ότι όλες αυτές οι αντιδράσεις στην γειτονική μας περιοχή εκδηλώνονται στα πλαίσια μιας συντονισμένης διεκδίκησης ανταποδοτικών οφελών.

Εξάλλου θα ήταν τουλάχιστον παράδοξο να θεωρείται «αδικημένη» η Αιτωλοακαρνανία, με τις τόσο σημαντικές (διαχρονικά) αναπτυξιακές επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα (Κρεμαστά, Καστράκι, Στράτος κλπ.) αλλά και στον τομέα μεταφορών (γέφυρα Αντίρριου, Ιόνια οδός) και όχι μόνο.

Παρόλα αυτά, εάν οι φίλοι γείτονες έχουν κάποια στρατηγική διεκδίκηση, είναι προτιμότερο να το θέσουν ευθέως στην κυβέρνηση (εμείς θα ήμασταν οι τελευταίοι που θα είχαμε αντίρρηση) και να εγκαταλείψουν τον πόλεμο κατά των έργων Άνω Αχελώου, που σε τελική ανάλυση η εγκατάλειψη τους επί 12 χρόνια κανέναν δεν ωφελεί.

4. Ο κ. Φαρμάκης δήλωσε επίσης ότι «εμπιστευόμαστε την δικαιοσύνη» η οποία όπως λέει, «μας δικαίωσε 5 φορές». Παρατηρούμε όμως ότι το ΣτΕ έχει «κλείσει» (απόφαση 26 του 2014) τις εκκρεμότητες για την εκτροπή Αχελώου και δεν αναμένεται νέα εμπλοκή του στην υπόθεση αυτή, παρά μόνον εάν στο μέλλον εκδοθούν νέες αποφάσεις συνέχισης των έργων (και υπάρξουν σχετικές προσφυγές).

Τι αναμένει λοιπόν ο κ. Περιφερειάρχης από την δικαιοσύνη ;

Εκτός πια και εάν αναφέρεται μόνο στο έργο της Μεσοχώρας (για το οποίο το Περιφερειακό συμβούλιο Δυτ. Ελλάδας γνωμοδότησε αρνητικά), όπου ενδεχομένως εκτιμά ότι θα γίνουν νέες προσφυγές κατά της αδειοδότησης του έργου, η οποία έγινε πρόσφατα από την κυβέρνηση Κυρ. Μητσοτάκη.

Από την πλευρά μας θα θέλαμε να ελπίζουμε ότι ο κ. Φαρμάκης στηρίζει την πρόσφατη αυτή απόφαση της κυβέρνησης και συναινεί στην διακομματική αποδοχή λειτουργίας της Μεσοχώρας.

Η θέση της Επιτροπής για την Διεκδίκηση επίλυσης Υδατικού προβλήματος Θεσσαλίας (Ε.Δ.Υ.ΘΕ),σε όλα τα παραπάνω ζητήματα, είναι διαυγής και σαφής.

Την παρουσιάσαμε με ειδική ΑΝΑΦΟΡΑ που υποβάλλαμε στη Βουλή, στα κόμματα, στην Κυβέρνηση.

Κατά την άποψή μας, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου όλοι να εγκαταλείψουμε τις άγονες αντιπαράθεσεις και το πολεμικό κλίμα που (μεταξύ άλλων) δεν

προσφέρει την δυνατότητα στους δύο γείτονες (Θεσσαλούς και Αιτωλοακαρνάνες) ούτε καν να συναντηθούν και να συνομιλήσουν !

Βασική μας διαπίστωση είναι ότι η κατάσταση στον Αχελώο και στην περιοχή των εγκαταλειμμένων έργων ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ !

Ο ποταμός, στη θέση των έργων στις Συκιάς, παραμένει «μπαζωμένος» και η ροή του γίνεται μέσα από παράπλευρες σήραγγες (bypass), με προφανείς τις οικολογικές επιπτώσεις στο ποτάμιο οικοσύστημα και ευρύτερα στη περιοχή.

Παραμένουν οι κίνδυνοι καταστροφών από έντονες πλημύρες (λόγω του τεράστιου όγκου χωματισμών και σκυροδεμάτων) στα εγκαταλειμμένα έργα Αχελώου.

Για όλους αυτούς τους λόγους, αλλά και για λόγους πολιτικής ηθικής και δημοκρατίας, η υπόθεση των έργων Αχελώου πρέπει άμεσα να συζητηθεί στη Βουλή και να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για την τύχη τους και τις προοπτικές τους.

Αποφάσεις οι οποίες βεβαίως θα πρέπει από όλους να γίνουν σεβαστές.

Εάν τα έργα αυτά τα χρειαζόμαστε, άμεσα να αρχίσει η επανεκκίνησή τους, η ολοκλήρωση και λειτουργία τους.

Εάν κριθεί ότι δεν τα χρειαζόμαστε ή ότι τα εμπόδια που υπάρχουν είναι ανυπέρβλητα, τότε πρέπει άμεσα να κατεδαφιστούν.

Κλείνοντας προτείνουμε, από κοινού με το συντονιστικό όργανο των φίλων Αιτωλοακαρνανών, να κάνουμε παρέμβαση στον Πρόεδρο της Βουλής, στα κόμματα και στα αρμόδια υπουργεία Υποδομών και Ενέργειας, απαιτώντας την αυτονόητη αυτή δημοκρατική διαδικασία.

Για την Ε.Δ.Υ.ΘΕ

- *Γιαννακός Κώστας, γεωπόνος, πρόεδρος Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας,
- *Γέμτος Φάνης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
- *Κοτσιμπογεώργος Ηλίας, πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Θεσσαλίας,
- *Ντογκούλης Δημήτρης, πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ/ΚΕ

{1} Δηλώσεις Υπουργού κ. Άδ. Γεωργιάδη :

<https://www.skai.gr/news/politics/georgiadis-gia-aristera-kapoiioi-mourloi-stamatoun-ta-erga-gia-ftino-reyma>

{2} Συντονιστική κατά της εκτροπής του Αχελώου: διχαστικός και ανιστόρητος ο λόγος του Άδωνι Γεωργιάδη :

<https://www.agrinionews.gr/syntonistiki-aitoloakarnanias-na-stamatisoyn-oristika-na-syntiroy-n-na-methodeyoyn-to-egcheirima-tis-ektropis-acheloo/>

{3} Αναφορά ΕΔΥΘΕ στη Βουλή :

https://www.ypethe.gr/sites/default/files/archivefiles/2021_10_01_anafora_melon_edythe_gia_a_to_ydatiko_provlima_tis_thessalias_.pdf