

Αναφορικά με την ανακοίνωση του “Ενωτικού κινήματος για την Ανατροπή” με την οποία καταγγέλλεται η εφορευτική επιτροπή και ειδικά το ΚΚΕ (!!!) ότι δεν εφάρμοσε την απλή αναλογική στην κατανομή των εδρών του ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ.

Οι ομορτιστές της κυβερνώσας “αριστεράς” (ΛΑΕ - ΑΝΤΑΡΣΥΑ) ενώ γνωρίζουν ότι η κατανομή των εδρών στο ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ γίνεται από την εφορευτική επιτροπή με βάση τον ειδικό νόμο του ΓΕΩΤΕΕ, που μπορεί να αλλάξει μόνο με σχετική απόφαση του ΔΣ, παίρνουν αφορμή για να ξεράσουν την αντιΚΚΕ χολή τους και να γλύψουν ξανά ως “αριστερά” τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο αντικομμουνισμός τους έχει οδηγήσει σε παράνοια.

Ως κολαούζοι τις κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, την περίοδο που μαζί της έσκιζαν τα μνημόνια, δεν πήραν χαμπάρι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν βελτίωσε τον ειδικό νόμο του ΓΕΩΤΕΕ (πχ με τη θέσπιση της απλής αναλογικής) αλλά τον έκανε ακόμα χειρότερο, όπως για παράδειγμα με την ψήφιση της αρπαγής της βασικής αρμοδιότητας των Συνελεύσεων Αντιπροσώπων, που ήταν η εκλογή των πειθαρχικών συμβουλίων.

Αλλά τότε δεν μπορούσαν να ασχοληθούν με το ΓΕΩΤΕΕ γιατί ήταν απασχολημένοι με την “περήφανη διαπραγμάτευση” της “αριστεράς” κυβέρνησης.

Για αυτό έκαναν την πάπια όταν η κυβέρνησή ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ καταργούσε ουσιαστικά τις Συνελεύσεις των Αντιπροσώπων, όπως έκαναν την πάπια και όταν οι κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έπαιρναν μέτρα για τη μετατροπή του ΓΕΩΤΕΕ σε εισπρακτικό μηχανισμό και σε “τροχονόμο” του επαγγέλματος.

Τότε μόνο η Πανεπιστημονική κατήγγειλε αυτές τις εξελίξεις στους συναδέλφους, ανοίγοντας τη συζήτηση για το αντιδραστικό πλαίσιο λειτουργίας του ΓΕΩΤΕΕ.

Μόνο η Πανεπιστημονική στηρίζει διαχρονικά και χωρίς σκοπιμότητες το αίτημα για απλή αναλογική. Αυτό έπραξε και σε πρόσφατο ΔΣ, λίγο πριν τις εκλογές του ΓΕΩΤΕΕ, όπου οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους το “Ενωτικό κίνημα για την Ανατροπή”, συνειδητά ψευδόμενο, παρουσιάζει ως υποστηρικτές της απλής αναλογικής, πήραν θέση ενάντια σε αυτή, με το σκεπτικό “να το δούμε για μετά...”.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση του “Ενωτικού Κινήματος για την Ανατροπή” (ΛΑΕ - ΑΝΤΑΡΣΥΑ) αποδεικνύει ότι οι συντάκτες της παραμένουν σταθεροί τσανακογλύφτες της κυβερνώσας “αριστεράς” με αθεράπευτη αντιΚΚΕ ψύχωση.

3/2/2023