

## Επιτροπή Διεκδίκησης επίλυσης Υδατικού προβλήματος Θεσσαλίας (Ε.Δ.Υ.ΘΕ)

Λάρισα 27 Φεβρουαρίου 2023

### Ανακοίνωση Ε.Δ.Υ.ΘΕ

Εντυπωσιακή και ιδιαίτερα θορυβώδης η επίσκεψη του κ. Πρωθυπουργού (ΠΘ) Κυριάκου Μητσοτάκη και ενός πλήθους υπουργών του στη Θεσσαλία με επίκεντρο τη Λάρισα.

Στις δυο αυτές ημέρες, μια μαγική εικόνα ευφορίας και ελπίδας πλανήθηκε πάνω από την πόλη.

Σε ότι μας αφορά και έχοντας σαν κριτήριο τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο κρίσιμο θέμα των υδάτων, δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ούτε με την ψεύτικη αυτή εικόνα, ούτε με τις αυτάρεσκες εκτιμήσεις του κ. ΠΘ για τις επιδόσεις του στον τομέα αυτό.

Δεν μπορούμε επίσης να συμμεριστούμε τα διθυραμβικά σχόλια του κ. Περιφερειάρχη και άλλων τοπικών παραγόντων, που θα έπρεπε να αναδείξουν ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΑ τα μείζονα υδατικά προβλήματα της περιοχής και όχι να σιγοντάρουν γενικά τον κ. ΠΘ, παραθέτοντας αθροιστικά έναν απίστευτο αριθμό έργων και κάθε είδους επιτευγμάτων, δικών τους ή της κυβέρνησης.

Βεβαίως στον πρώτο σταθμό της περιοδείας του κ. ΠΘ (Πλατύκαμπος) ο πρόεδρος των Δημάρχων (ΠΕΔ) Θεσσαλίας του επεσήμανε πως *«το σημαντικότερο πρόβλημα που έχουμε (είναι) αυτό του νερού»*, ο δε αγρότης και τοπικός αντιδήμαρχος του ζήτησε *«να γίνουν έργα υποδομής για το νερό που λείπει στη Θεσσαλία, για να συνεχίσει να παράγει»*.

Και ο κ. ΠΘ, για να διασκεδάσει την ειλικρινή αγωνία των Θεσσαλών, δήλωσε πως *«το μεγάλο ζητούμενο του μέλλοντος του πρωτογενούς τομέα δεν είναι άλλο από την διαχείριση του νερού»*.

Όμως, όταν ο κ. ΠΘ επισκέπτεται μια περιοχή που βιώνει ήδη την απειλή της παρατεταμένης λειψυδρίας, τον κίνδυνο της ξηρασίας και την έντονη διάβρωση των εδαφών, σε ένα τόπο που τα υδάτινα οικοσυστήματα [είτε αυτά που είναι ορατά (ποταμοί, λίμνες), είτε αυτά που δεν φαίνονται (υπόγειοι υδροφορείς)] βρίσκονται υπό κατάρρευση, τότε δεν αρκεί να αναφέρεται θεωρητικά στην σημασία της διαχείρισης υδάτων.

Αντίθετα έχει χρέος, ιδιαίτερα τώρα που επαναδιεκδικεί την πρωθυπουργία, να παρουσιάσει ένα ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ στο Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) Θεσσαλίας που θα υπερβαίνει τα όρια της επόμενης τετραετίας και που θα αναφέρεται τεκμηριωμένα σε έργα, μέτρα και δράσεις, αφενός εξοικονόμησης νερού με σύγχρονα κλειστά αρδευτικά δίκτυα μεταφοράς και διανομής και αφετέρου σε έργα ταμίευσης υδάτων, αρχίζοντας από τα πιο βασικά περιμετρικά του κάμπου [Μουζάκι - το είχε υποσχεθεί αλλά τώρα το «ξέχασε» - Πύλη, Νεοχώρι κα].

Παράλληλα θα ήταν δίκαιο και ηθικό να ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ ποια από τα έργα αυτού του σχεδιασμού θα περιέχονται στο πρόγραμμα της επόμενης διακυβέρνησης του.

Τέλος όφειλε να απολογηθεί στους Θεσσαλούς πολίτες (και στους αγρότες) για την «χαμένη τετραετία» που παρήλθε χωρίς να έχει εκσυγχρονισθεί το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων.

Το γεγονός ότι σε τέσσερα χρόνια η κυβέρνηση ίσα που πρόλαβε την ένταξη και δρομολόγηση των δικτύων Ταυρωπού και Υπέρειας - Ορφανών, καθώς και του ταμιευτήρα Σκοπιάς Φαρσάλων, προφανώς δεν αποτελεί ιδιαίτερη επιτυχία ούτε είναι αρκετό.

Ναι μεν τα έργα αυτά είναι άκρως αναγκαία και ευπρόσδεκτα, δεν δικαιολογούν όμως τόσα χαμένα χρόνια διακυβέρνησης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για το υδατικό - οικολογικό πρόβλημα της Θεσσαλίας που εδώ και πολύ καιρό έχει ξεπεράσει τα όρια του «επείγοντος».

Εάν μάλιστα στα χρόνια αυτά προστεθεί και η αναμφισβήτητα χαμένη τετραετία του κ. Τσίπρα αλλά και προηγούμενων κυβερνήσεων στον ίδιο τομέα, τότε η συνολική καθυστέρηση αυξάνεται δραματικά και μόνο αυτό θα έπρεπε να έχει αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για άμεση δραστηριοποίηση του κ. Μητσοτάκη και των υπουργών του.

Όσον αφορά στα εγκαταλειμμένα έργα Αχελώου, ο κ. ΠΘ είχε μια καλή ευκαιρία να επανορθώσει σε ότι αφορά στις προσωπικές του προεκλογικές υποσχέσεις του (2017 και 2019) που δεν τηρήθηκαν, καθώς και για το επιπόλαιο παιχνίδι εντυπώσεων και αποπροσανατολισμού με πρωταγωνιστές τους υπουργούς και αλλά κυβερνητικά στελέχη, που σε συσκέψεις και δημόσιες εμφανίσεις τους (συνεντεύξεις, ημερίδες,

συνέδρια) ανερυθρίαστα μοίραζαν υποσχέσεις για την «εκτροπή Αχελώου», την οποία όμως ήδη είχαν «θάψει», προφανώς μετά από εντολές του κ. ΠΘ.

Τέλος δεν θεωρούμε έντιμη τακτική να εκτίθενται οι «δικοί» του Θεσσαλοί βουλευτές που πρόσφατα, σε ειδική συνεδρίαση Επιτροπής στη Βουλή (και όχι μόνο εκεί), με μαχητικότητα υπερασπίστηκαν την ανάγκη ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού της Θεσσαλίας από τον Αχελώο και με ειλικρίνεια δεσμεύτηκαν απέναντι στους ψηφοφόρους τους πως θα αγωνιστούν για την ολοκλήρωση του.

Άραγε τι θα πρέπει να σκεφθούμε που στην περίπτωση αυτή ο κ. ΠΘ δείχνει ανοχή σε δημόσιες τοποθετήσεις αντίθετες προς τις δικές του ;

Μήπως τελικά όλα αυτά συνιστούν μια επικοινωνιακή τακτική, από την μια να «σέρνεται» το θέμα του Αχελώου που ο κ. Μητσοτάκης αρνείται να το προχωρήσει και από την άλλη να συνεχίζεται το «δούλεμα» των Θεσσαλών ;

Για εμάς τα πράγματα είναι απλά.

Διεκδικούμε η υπόθεση Αχελώου να έλθει άμεσα προς συζήτηση και λήψη οριστικής απόφασης στη Βουλή.

Εκεί, εάν ο κ. Μητσοτάκης, όπως προκύπτει από τις δημόσιες δηλώσεις του, συμφωνήσει με τον ΣΥΡΙΖΑ για την κατεδάφιση των ημιτελών έργων και την αποκατάσταση της ροής του «μπαζωμένου» έως σήμερα Αχελώου, οφείλει χωρίς άλλη καθυστέρηση να το κάνει πράξη, ενημερώνοντας παράλληλα τους αγρότες για το περιορισμένο διαθέσιμο υδατικό δυναμικό του ΥΔΘ και εξαγγέλλοντας ένα αυστηρό πρόγραμμα περιορισμού των υπεραντλήσεων από τον Πηνειό και τα υπόγεια νερά με παράλληλη αναβάθμιση των ήδη επιβαρυσμένων οικοσυστημάτων και αυστηρή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας.

Εάν όμως δεν ακολουθήσουν αυτήν την αυτονόητη και επιβεβλημένη δημοκρατική διαδικασία και συνεχιστεί η ανεύθυνη και παραπλανητική τακτική της κυβέρνησης (από κοινού με τον ΣΥΡΙΖΑ) να μην προχωρούν αλλά ούτε να κατεδαφίζονται τα έργα, τότε όλοι τους θα φέρουν από κοινού ακέραια την ευθύνη για την συνεχιζόμενη οικολογική καταστροφή στην κοίτη του Αχελώου (οι δήθεν οικολογικά ευαίσθητοι...) και για τις

καταστροφές που είναι πολύ πιθανό να συμβούν σε περίπτωση ισχυρής πλημμύρας στην περιοχή των εγκαταλειμμένων έργων.

Και φυσικά εμείς και πολλοί άλλοι σκεπτόμενοι συμπολίτες μας θα βρίσκονται ανυποχώρητα απέναντι σε αυτή την ανεύθυνη πολιτική.

Αλεξιάκος Φώτης, πρ. πρώην Νομάρχης, πρώην Δήμαρχος Καρδίτσας,

Αρχοντής Δημήτρης, πρ. Δήμαρχος Καρδίτσας.

Αρχοντής Χαρίλαος, αγρότης,

Γέμτος Φάνης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

Γιαννακός Κώστας, πρόεδρος Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας,

Γκούμας Κώστας, πρ. πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ/ΚΕ,

Μπαρμπούτης Τάσος, μέλος ΔΣ ΕΘΕΜ,

Ντογκούλης Δημήτρης, πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ/ΚΕ